

Van: D.J. Kleen – Katwijk aan zee

Verzonden: vrijdag 11 oktober 2024 13:52

Aan: redactie@rd.nl ; opinie@rd.nl

Onderwerp: Reactie op onderstaand artikel in het refdagblad door Kars Terlouw d.d. 09-10-2024

Vermijd te stellige uitspraken over Rooms-Katholieke Kerk

• Kars Terlouw

De veelkleurigheid binnen de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) zou voorzichtig moeten maken in het plakken van stereotypen en al te stellige beweringen over de "ware" aard ervan.

Met interesse volg ik de discussie over de RKK, de paus en de vraag of hij als antichrist beschouwd kan worden (RD 9, 24 en 30-9). Ik heb een achtergrond in de Gereformeerde Bond maar sta inmiddels actief in de katholieke traditie als lid van de Oud-Katholieke Kerk. Ik verdiep mij veelvuldig in de geschiedenis van en theologie binnen de RKK.

Allereerst is het goed om te beseffen dat dé RKK in zekere zin niet bestaat: de katholieke traditie kent een mozaïek aan theologische concepten, ideeën en dogma's. Er bestaan allerlei oude en recente (klooster) ordes en bewegingen. Deze alle leggen hun eigen accenten en komen soms inhoudelijk verrassend dicht bij (delen van) het protestantisme. De veelkleurigheid binnen de RKK zou voorzichtig moeten maken in het plakken van stereotypen en al te stellige uitspraken over de "ware" aard ervan.

Plaatsbekleder

In de discussie rond het pausambt valt mij op dat consequent gesteld wordt dat de paus volgens de RKK plaatsvervanger van Christus zou zijn. Het is echter correcter om de paus te zien als plaatsbekleder van Christus op aarde. Dit onderstreept dat ook de RKK niet leert dat Christus en Zijn verlossend werk vervangbaar zouden zijn, laat staan door een mens.

Er is natuurlijk ook geen sprake van gelijkheid tussen Christus en de paus. De paus wordt gezien als degene die is aangewezen om Christus' plaats op aarde te bezetten tot Zijn wederkomst. Dit relateert het pausambt ook weer enigszins. De paus is in zekere zin vergelijkbaar met een historische landvoogd die bij (fysieke) afwezigheid van de vorst diens taken op zich neemt. Daarmee is de landvoogd natuurlijk niet aan hem gelijk.

Volmachten

Ds. D.J. Budding schrijft dat de RKK aan de paus bevoegdheden toekent die alleen aan Christus toekomen, zoals vergeving van zonden (RD 30-9). Hier zien we een kernpunt van

de Reformatie: tussenkomst van een paus (of pastoor, geestelijke...) is onnodig. Christus alleen vergeeft in directe zin de zonden.

De ogenschijnlijke (Bijbelse) vanzelfsprekendheid van deze positie zou ik willen nuanceren met het feit dat Christus duidelijk aan Petrus de volmacht geeft om zonden (in Naam van Christus) te vergeven en op aarde „te binden en te ontbinden” in en door diezelfde Naam (Mattheüs 16:19). Overigens krijgen later, bij de uitstorting van de Heilige Geest, alle apostelen deze volmacht (Johannes 20:23).

Op basis van de zogenaamde apostolische successie (en het daarmee samenhangende doorgeven van volmachten zoals het namens Christus vergeven van zonden) gelooft de RKK dat de pausen als opvolgers van Petrus deze rol ook mogen spelen. En bij uitbreiding (bij de biecht) ook andere rooms-katholieke geestelijken. Hierover is zeker een flink debat mogelijk. Dat werd vooral tijdens de Reformatie gevoerd. Maar ook Bijbels en kerkhistorisch gezien is de reformatorische positie dus minder vanzelfsprekend dan gedacht wordt.

Eeuwig heil

Verder valt mij op dat in de RD-discussie zeer stellig beweerd wordt dat er buiten het belijden van Christus geen eeuwig heil is voor mensen. Dit naar aanleiding van uitspraken

De paus is geen plaatsvervanger van Christus, maar plaatsbekleder

van de paus tijdens zijn recente bezoek aan Zuidoost-Azië.

Ik denk dat hier meer voorzichtigheid past. Spreekt de Bijbel niet ook duidelijk over mensen die Christus niet herkennen maar toch zalig worden omwille van hun dienstbaarheid aan de medemens en zo aan Hem (Mattheüs 25)? En ja, dan zijn er zeker goede (en belangrijke) discussies mogelijk over concepten als alverzoening en de verhouding tussen genade en "goede werken". En ja, ik ben me ook bewust van de uiteenlopende interpretaties van de genoemde Bijbelpassage.

Maar vermijd dan al te stellige uitspraken over andermans heil. Daar past voorzichtigheid en al helemaal in het licht van Jezus' woorden over het oordelen van anderen (Lucas 6:37).

De auteur is ambtenaar en lokaal actief voor de ChristenUnie.

Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen [2 Kor. 6:14-18]. Het chi-rho visioen van keizer Constantijn de grote in 312AD noemden sommige uitleggers een wonder Gods die de kerk voor enige tijd rust en vrede in het keizerrijk bracht. Dit is echter een vreselijke misvatting, want ik meen dat dit misleidende visioen een aanzet des satans is geweest tot de oprichting van het roomse pausdom. Want, wat was de vrucht en uitwerking? Het bracht een valse oecumene teweeg, ofwel een vermenging van het christendom met het afgodische heidendom. Keizer Constantijn kon veel rituelen en gebruiken van het heidendom namelijk niet loslaten, maar zocht deze oecumene voor een valse rust en vrede in zijn afbrokkelende keizerrijk. Terwijl de ware christenen hoopten dat er een tijd van rust en vrede was aangebroken, hadden ze wakend moeten vrezen en beducht moeten zijn voor aanstaande vreselijke vervolgingen vanuit een roomse staatskerk die in 538 AD opgericht zou gaan worden, hetgeen ook door de profeet Daniël was voorzien: Ik had gezien, dat diezelve hoorn krijg voerde tegen de heiligen, en dat hij die overmocht, Daniël 7:21. Vergelijk en lees in dit verband ook met Openb 13 vs 7: En hetzelve werd macht gegeven, om de heiligen krijg aan te doen. Een christelijke kerk op aarde zonder lijden en verdrukkingen groeit en tiert ook niet meer, maar wordt vet en veracht in de genade. De vermenging van een roomse staatskerk met afgoderijen die haar oorsprong hadden in het mysterieuze goddeloze Babylon met het christendom was dus aanstaande. Rome heeft derhalve een ogenschijnlijke christelijke voorkant en een heidense achterkant. Satan had deze goddeloze vermenging nodig om via een kerkelijke paus zelf als een antichrist, om als een Vicarius Filii Dei in plaats van Jezus Christus Gods Zoon, een kerkelijke troon te kunnen bestijgen om goddelijke aanbidding te verwerven, opdat men de opgestane ten hemel gevaren Zone Gods des Vaders en Zijn volbrachte offerwerk zou vergeten, Jezus Christus hiermee van Zijn verworven eerkroon te ontroven, God Drie-enig zou krenken, en hierbij zichzelf de goddelijke macht aan te matigen om de zonden van zondaren te kunnen vergeven, en daarmee middels een bedrieglijke en tirannieke wijze over de gewetens van blinde dwalende zielen te kunnen heersen. Door het valselijk mijnen van de sleutelen des hemelrijks verwierf het verolokte roomse pausdom haar valse geestelijke, politieke en wereldlijke grote macht op aarde.

De Heere God gaf koning Nebukadnezar in Babel een droom, waarvan Zijn knecht Daniël de uitleg mocht geven. Deze droom was een vergezicht in de tijd. Het was een beeld waarin vier machtige wereldrijken werden getoond, door wiens afgoderij Satan zich zou laten vereren en aanbidden en de wereld onder Gods' toelating zou regeren. De roem, eer en glorie die Lucifer in de hemelen heeft gezocht maar nooit verkreeg, zocht hij op aarde middels de door hemzelf ingeblazen`duivelse cultussen en gruwelen van deze vier wereldrijken, denk bijv. eens aan de vreselijke Moloch kinderooffers, die door de eeuwen heen tevens de grootste en felste vijanden van het christendom zijn gebleken. Uit liefde en trouw waarschuwt God Zijn verkorenen door de woorden van Zijn profeet, dat ze zullen weten waar het gevaar, de vijandschap en de dodelijke vervolgingen vandaan zullen komen. Later onder een andere koning kreeg de profeet Daniël dit beeld bevestigd door middel van een nachtgezicht waarin hij vier roofdieren uit een volkerenzee ziet opkomen. Deze vier roofdieren zagen op dezelfde wereldrijken zoals vertoond in het beeld dat koning Nebukadnezar in zijn droom kreeg te zien. Bij elkaar hadden deze vier roofdieren zeven koppen, hetgeen we in Openbaringen 13 kunnen lezen over het beest uit de zee met de zeven koppen en tien hoornen. De goddeloosheid en afgoderij van Babylon, de Meden en Perzen, het Griekse rijk, en het Romeinse keizerrijk, werden in 538 AD bij elkaar gevoegd in dat ene beest uit de zee, hetgeen een afschijnsel is van het grootste en machtigste wereldrijk wat deze aarde ooit heeft gekend, namelijk het verolokte roomse pausdom waardoor Satan tot op heden onder

Gods' toelating nog steeds het wereldgebeuren regeert en bestuurt. En de draak (de duivel) gaf het beest uit de zee (roomse pausdom) zijn kracht, en zijn troon, en grote macht, en het usa-beest uit de aarde kwam dit beest uit de zee ter hulpe. Beide beesten spraken als de draak en willen als God wezen en regeren over dood en leven, over oorlog en vrede, over recht en onrecht, over armoede en rijkdom, over ziekten en moderne geneeskunde, en willen de wereldpopulatie beheersbaar houden middels anticonceptie middelen, vaccinaties, abortus en euthanasie. Het boek Daniël is een raamwerk om de Openbaringen aan de apostel Johannes nader te kunnen verstaan en te begrijpen. Het was een vreselijke list des satans waardoor de Joden stellig geloven dat de beloofde Messias der Schriften nog moet komen, de moslims de komst van hun Mahdi verwachten, en zelfs vele christenen denken dat de antichrist nog moet komen. Ik hoop en bid dat het u enige verheldering mag geven inzake de toekomstige dingen die in onze gereformeerde gezindte helaas spaarzaamelijk bepreekt en geleerd worden. Opdat u enig besef mocht verkrijgen van hoe dicht we bij het einde zijn gekomen. Het zal u een verhelderend en dieper inzicht geven inzake het hedendaagse wereldgebeuren.

[Lees hier verder over het afgodische Babylon versus het hoerachtige veroloepte roomse pausdom](#)

Haast en spoedt u dan om uw levens wil!

Met vriendelijke groet,

D.J. Kleen

**BABYLONIAN LION WITH EAGLE WINGS
BABYLON KWAM TERUG VIA PAUSDOM**



LEEUEW HEEFT WET IN HAND
....en het (roomse pausdom) zal woorden spreken tegen den Allerhoogste, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds. [Daniël 7 vers 25]



TRIPLE GOLD CROWN

- FATHER OF KINGS
- WORLD GOVERNOR
- VICAR OF CHRIST



**HET ROOMSE BEEST UIT DE ZEE
SPRAK BABYLONISCHE GRUWELEN
VANUIT EEN VALSE LEEUWENBEK**

Het eerste dier was als een leeuw vleugels uitgeplukt waren, en het gesteld, als een mens, aan hetze



