

Armoede is geen televisie hebben

door een onzer verslaggevers

DEN HAAG - Al dan niet brood op de plank hebben, is voor Nederlanders niet langer maatgevend om te bepalen of iemand in armoede leeft.



Foto: TLG

Om boven de minimumgrens te functioneren moet iemand volgens de meerderheid van de bevolking in elk geval zelfstandige woonruimte hebben, gezond kunnen eten en nieuwe kleding kunnen kopen.

Ook een eigen computer met internet, een televisie en telefoon worden beschouwd als eerste levensbehoeften.

Dit blijkt uit het gisteren gepresenteerde onderzoek 'Genoeg om van te leven' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het is een verslag van de uitkomsten van representatieve groepsdiscussies tussen burgers over wat armoede volgens hen is.

Nederlanders menen dat sprake is van armoede als mensen louter geld hebben voor de meest primaire zaken. Om het leven een beetje kwaliteit te geven, moet er ook geld zijn voor verzekeringen tegen ziektekosten, brand en inbraak. Elke dag warm eten achten we niet noodzakelijk, maar verjaardagen moeten wel kunnen worden gevierd. Bovendien moet er budget zijn voor recreatie en een lidmaatschap van een sportclub.

Vers fruit

Als er kinderen in huis zijn, ligt de lat om armoede te ontlopen nog hoger. Een flat in een nette buurt wordt nog acceptabel geacht, maar dient dan wel voldoende kamers te hebben. Maaltijden moeten veel verse groenten en fruit bevatten en er dient financiële ruimte te zijn voor kleding, speelgoed en school. Voor kinderen worden sportclubs, vakanties en dagtrips bovendien uitermate belangrijk geacht. Wie dit niet kan trekken, wordt als arm gekenschetst.

De deelnemers aan het onderzoek zijn het erover eens dat de bijstand in ons land hoog genoeg is om de noodzakelijke spullen te kunnen aanschaffen. Van het minimumloon kan een alleenstaande zelfs nog tot 400 euro in de maand sparen, zo luidt de algemene opinie. Als er kinderen zijn, geven beide inkomens echter grote risico's op tekorten.

Bron :

http://www.telegraaf.nl/binnenland/4538664/_Armoede_is_geen_tv_hebben_.html?view=print

Commentaar – DJK : Op dit kort kleine berichtje uit de Telegraaf viel onlangs mijn oog. Niet dat ik deze krant vaak lees, maar je komt het weleens ergens tegen. Het geeft aan hoe ziek en verpest ons denken, maar ook onze maatschappij is geworden. Het geeft duidelijk aan dat we in een beeldcultuur leven. Iemand is arm wanneer hij geen TV heeft. Iemand is arm wanneer hij wekelijks geen film kan bekijken. Iemand is arm wanneer hij wekelijks niet op een beeldbuis kan zien hoe daar alle geboden des Heeren met voeten worden getreden. Hier moest ik zo aan denken. We zijn met onze welvaart geestelijk straatarm geworden, lezer. Toen ik dit las, dacht ik aan de geestelijke armoede van mijn geliefde vaderlandje. Ten tijde van de Reformatie wisten velen, ja, zeer velen, dat een mens arm was wanneer hij (nog) geen Borg voor zijn hemelhoge schuld voor God had. Maar hoevelen zouden dit in onze dagen nog weten. We hoeven immers niet naar buitenland om zending te bedrijven. Dat blijkt maar weer uit deze paar korte zinnen, genomen uit een wereldse krant. *Zal er nog geloof zijn, wanneer Ik terug kom, heeft de Heere Jezus gezegd.*