

„Noord-Korea weer grootste christenvervolger"

03-02-2009 16:03 | Kerkredactie

Ranglijst Christenvervolging

De vijftig landen waar de vrijheid van christenen het meest wordt ingeperkt.



ERMELO – Het communistische Noord-Korea voert opnieuw de zogenoemde Ranglijst Christenvervolging aan die de organisatie Open Doors jaarlijks uitgeeft.

Aan de hand van vijftig onderzoeksvragen geeft Open Doors landen vijftig landen een score, met behulp waarvan hij aangeeft hoe het met de godsdienstvrijheid in het land gesteld is. Al enkele jaren is Noord-Korea nummer 1 op de ranglijst, en dat is het gebleven, zo blijkt uit de ranglijst die Open Doors vandaag publiceerde.

De plaatsen 2 tot en met 7 worden ingenomen door landen waar christelijke ex-moslims „hun leven niet zeker zijn.” „In Iran is de situatie voor christenen in 2008 dermate verslechterd dat het land nu samen met Saudi-Arabië op plaats 2 en 3 staat.” Sterkste stijger in de top 10 is Afghanistan. Andere opvallende landen in de top 50 zijn Eritrea (9e), Irak (16e) en India (22e).

President Isaias Afewerki van Eritrea houdt momenteel bijna 3000 christenen gevangen in onmenselijke omstandigheden. Sommigen worden zwaar gemarteld en komen om. In Irak worden al jaren christelijke wijken in de steden Bagdad en Mosul ‘gezuiverd’ door terroristen en bendes. Tienduizenden christenen zijn op de vlucht geslagen. Afgelopen najaar werden enkele tientallen christenen vermoord in Mosul. Zo’n 1600 gezinnen sloegen op de vlucht.

„2008 is een bloedig jaar geweest”, blik Open Doorsdirecteur Tjalling Schotanus terug. „Er zijn veel schrijnende verhalen. Neem Moshen Namvar uit Iran. Deze man is zo mishandeld in de gevangenis dat hij trilde over zijn hele lichaam. Hij kon niet over zijn ervaringen praten. Toch moeten we ons niet uit het veld laten slaan. Dat doen de vervolgte christenen ook niet. Verbazingwekkend.”